



*Velkommen i
OK klubben Silkeborg
"Lunden"*



Mandag

Kl: 14:00 – 16:00

Husk:

"En fremmed er en ven, du endnu ikke har mødt"

De nære ting.....



Livstræet

Mel: De nære ting.....

Tilsammen at gå over vej over sti,
få øje på det der gi'r livet værdi,
at nyde naturen som vandrer i ring
at lære at glædes ved nære ting.

Ved efterårstide, når løvfald er nær,
står træernes blade i ravgyldent skær
en hassel med nødder får minder i sving
om barndommens glade og nære ting.

Så kommer november og vinterens tid,
Hvor sneen den falder så ren og så hvid
December og jul bringer glæde omkring
Så – lær blot at elske de nære ting.

Nu spirer da forår, snart sommer er nær
med blomsterne enge og grønne træ'r
mens årstider skifter og vandrer i ring,
da finder man glæden ved nære ting.

Og når tiden tilføjer endnu et år.
en større betydning et venskab det får
et venskab så godt spreder varme omkring
Se - det hører ind under nære ting.

Vi derfor os glæder til mandage her,
I Lunden vi mødes med vennerne der.
For Ok kan hygge og sætte i sving
Se – det hører ind under nære ting.



Der er så meget, der kan trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå

*Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvningens port.*

Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv
folk bliver fattige or arme
tænker kun på tidsfordriv.
Lad dem lege...

Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?
Lad dem lege...

Der er så hård en kamp om magten
alle kæmper for sig selv
Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel?
Lad dem lege...

Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.
Hvorfor bruges vores gaver
uden tanke, uden vid?
Lad os lege...

Livet skal leves – hele livet

